

De dood komt altijd te vroeg én laat te lang op zich wachten.

Het “gewone” sterven

Nog doodgewoon?

Geboren heel lang geleden en op één generatie tijd verdrongen door de hedendaagse grote interesse in wilsverklaringen, euthanasie en palliatieve sedatie.

Wij willen *het “gewone” sterven* gedenken tijdens deze studiedag in de Boudewijnzaal, Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt
op **dinsdag 19 mei 2020** vanaf 9u

Samenkomst in de Boudewijnzaal vanaf 8u30

PROGRAMMA

Ontvangst met koffie en lekkers	8u30
Welkomstwoord mevr. <i>Kim Trippas</i> , netwerkpsychologe NPZL	9u00
LAST DAYS mevr. <i>LIEVE BLANQUAERT</i> , fotografe en documentairemaakster	9u10
Vraagstelling	10u10
STERVEN IN BELGIE: WAT ZEGT HET ONDERZOEK? dr. <i>ARNO MAETENS</i> , valorisatiecoördinator End of Life Research Group	10u20
Filmfragment	10u50
Pauze	10u55
NATUURLIJK STERVEN OF MEDISCH <i>BEGELEID</i> STERVEN? dr. <i>JOHAN MENTEN</i> , coördinator palliatieve zorg, UZLeuven	11u15
PANELGESPREK EN VRAAGSTELLING mevr. <i>LIEVE BLANQUAERT</i> , dr. <i>JOHAN MENTEN</i> , mevr. <i>KATRIEN CORNETTE</i> & mevr. <i>ELISE PIECK</i>	12u15
Broodjeslunch	12u45
EXISTENTIËLE EN SPIRITUELE GIDS VOOR HET 'GEWONE' STERVEN dhr. <i>ALEXANDER VERSTAEN</i> , doctor in de psychologie, docent en trainer, oprichter en bezieler van het centrum Groei in Leven en Sterven	13u45
Afsluiting	15u55

INHOUD

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten!

Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie. Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?

Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen.

Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie.

Toch is dat niet (altijd) mogelijk!

Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het “gewoon” stervensproces. We stellen ons de volgende vragen:

Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Maar bovenal, *zouden we deze laatste rit misschien ook kunnen zien als een (troost)rijk gegeven?*

LOCATIE

Provinciehuis, Boudewijnzaal
Parking via Bosstraat
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

DOELGROEP

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultants, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings.

PRIJS

€95 inclusief maaltijd en syllabus

INSCHRIJVEN

Online inschrijven via www.npzl.be/nl/vorming
Voor uiterlijk 5/05/2020

ATTESTERING

Aanwezigheidsattest voorzien
Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

INFORMATIE

Emily Van Hout en Kim Trippas
011 81 9472
emily.vanhout@npzl.be
kim.trippas@npzl.be